



't Kèrrekleedsje geit euver 't spoor



PAROCHIE H. ANTONIUS VAN PADUA – NAZARETH
PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER – LIMMEL

Pastorie / M. Jeukens: 043-363.43.48, Voltastraat 45, 6224 EK Maastricht
Kapelaan Austin: 06-87.97.13.27; arockiaaustin10@gmail.com
Prof. Dumoulinstraat 1, 6224 BN Maastricht; b.g.g. in noodgeval 043 - 631.45.00

Parochiebureau Amby-Limmel-Nazareth:
Ambyerstraat Zuid 90A, 6225 AJ - Maastricht
Telefoon: 043-352.01.00; E-mail: parochiewalburga@kpnplanet.nl
Openingstijden: dinsdag 10.30 –12.00 uur en vrijdag 14.00 –15.00 uur

Jaargang 21 nummer 12 december 2024
“DE BRUG VAN OUD NAAR NIEUW”

De mens als bruggenbouwer:

In veel oude tradities wordt de mens gezien als een wezen dat deel uitmaakt van twee werelden: de wereld van de duisternis en de wereld van het licht. De mens heeft een bijzondere taak en functie in de schepping gekregen, namelijk om een brug te bouwen tussen beide werelden. Door de brug te bouwen brengen we op onze wijze licht in de duisternis. Licht kun je op veel manieren verstaan: bewustzijn, liefde, aandacht, harmonie, schoonheid, eerlijkheid, veiligheid en ook nog op vele andere wijzen. Dat moet gebracht, uitgebeeld en geleefd worden. Zo kunnen we allemaal een stap zetten om licht in de wereld te brengen.

Als mensen kunnen wij samen een brug bouwen tussen de mensen en tussen het geloof. In de kerk van Limmel en de parochie van Nazareth is er een heel mooie plek om mensen samen te brengen. Dat gebeurt ook in het leven van de mensen. In de afgelopen oktober maand heeft kapelaan Austin heeft iedere dinsdag en donderdag de rozenkrans gebeden in de Kapel van Nazareth. Daar waren elke keer mensen van Limmel en mensen van Nazareth aanwezig om samen te bidden. En nu in de maand december wordt er in de parochie van Limmel een lampionnentocht georganiseerd en wel op 20 december. Daar komen heel veel kinderen met hun ouders samen om aan deze lampionnentocht

deel te nemen. Ook de Kerstmarkt in de parochie Limmel is een plek van ontmoeting en samenkomst. Daar komen mensen uit verschillende landen en met verschillende culturen samen. Dat betekent dus, dat Kerstmis alle mensen uit verschillende landen in de parochies samenbrengt. Wij zijn mensen, die samen willen leven en een goede verstandhouding met elkaar willen opbouwen. Niet alleen met elkaar, maar zeker ook met God. Als wij met God een goede en mooie relatie opbouwen, krijgen wij heel veel liefde en heel veel genade van God.

Een goed begin voor het nieuwe jaar: bouw een brug

Kerstmis is het feest van het nieuwe licht dat ons eraan herinnert waarom we leven. De mens is een creatief en intelligent wezen. Hij kan zijn kwaliteiten aanwenden om bruggen te bouwen samen met elkaar. Door een brug te bouwen, krijgen wij een goede relatie met mensen en met God. We beginnen het nieuwe jaar vaak met goede voornemens. Wij kunnen als mensen samen werkelijk een brug bouwen. Kortom, bouw een brug! Doe allemaal mee Fijne kerst. Kapelaan Austin

STEUN VOOR KINDEREN IN INDIA OM EEN BIBLIOTHEEK OP TE ZETTEN

PROJECTACHTERGROND

St. Antony's College of Education, opgericht door het bisdom Kottar, is toegewijd aan het versterken van studenten uit plattelandsdorpen. Deze hogeschool dient als platform voor studenten om met vertrouwen hoger onderwijs te volgen en ondersteunt hun academische vooruitgang. De hogeschool is gevestigd in Amanattantheri, een gehucht in Vilavancode Taluk dat bekendstaat om zijn onderontwikkeling, en streeft ernaar om betaalbaar onderwijs te bieden aan verarmde vissers en gemarginaliseerde boeren in de regio. De strategische ligging zorgt voor gemakkelijke toegang tot talrijke omliggende dorpen, waardoor onderwijs toegankelijker wordt voor de lokale gemeenschap.

De laatste tijd heeft het bisdom diepe bezorgdheid geuit over het gebrek aan toegang tot kwalitatief onderwijs voor kinderen uit kansarme gezinnen. Helaas is er vanwege financiële beperkingen en crises weinig nadruk gelegd op het opzetten van hoogwaardige onderwijsinstellingen met geavanceerde technologie in deze gebieden. Als gevolg hiervan hebben studenten uit plattelands- en economisch achtergestelde milieus te maken met aanzienlijke onderwijsachterstanden, wat leidt tot een opvallende ongelijkheid in hun academische prestaties in vergelijking met hun stedelijke en meer bevoorrechte leeftijdsgenoten.

Deze onderwijskloof beperkt hun vermogen om te concurreren in het hoger onderwijs en betere werkgelegenheidskansen te krijgen.

DOEL VAN HET PROJECT

Het primaire doel van dit project is om de kennis van kansarme kinderen en jongeren die in 32 onderontwikkelde vissers- en binnen dorpen wonen, te versterken en te verrijken. Dit zal worden bereikt door een goed uitgeruste bibliotheek op te zetten bij St. Antony's College of Nursing in Amanthanthery, bisdom Kottar, India. De oprichting van zo'n bibliotheek is niet alleen een relevante en dringende behoefte, maar ook een wens die wordt uitgesproken door de studenten en docenten van het college. Door toegang te bieden tot een goed uitgeruste bibliotheek, streeft het project ernaar om economisch kansarme vissers- en plattelandstudenten te voorzien van formeel onderwijs en hun algemene kennis te vergroten. Dit zal hen op hun beurt in staat stellen om betere werkgelegenheidskansen te vinden en goed geïnformeerde, verantwoordelijke burgers te worden. Naast het directe doel, voorziet het project ook in resultaten op de lange termijn.

Het streeft ernaar om de algehele ontwikkeling van de 32 onderontwikkelde kust- en plattelanddorpen te faciliteren, integratie en duurzaamheid te bevorderen. Door de studenten kennis en vaardigheden bij te brengen via de bibliotheek, wil het project bijdragen aan de holistische groei van de gemeenschappen, hen in staat stellen om ontwikkelingsproblemen te overwinnen en zelfredzaam te worden.

WAT ZULLEN WIJ DOEN?

Beste mensen jullie hebben gelezen over het project voor de arme kinderen in het bisdom in India. Ik heb jullie hulp nodig om deze college bibliotheek op te bouwen. Het kost heel veel moeite om het geld bij elkaar te krijgen. Ik weet heel goed over de situatie van de mensen in India. Dus als we samen onze handen en harten openen voor de arme kinderen in India, dan kunnen wij hen helpen bij hun studie aan het college aldaar.

Een bibliotheek is voor het onderwijs van enorm belang. Daarom vraag ik jullie hulp om mij te helpen deze kinderen te helpen. Jullie hoeven niet in een keer geld over te maken. Dit project duurt anderhalf jaar. Dus jullie kunnen een klein bedrag aan me geven of jullie kunnen een klein bedrag naar mijn bank overmaken. Als veel mensen een klein of groot bedrag bij elkaar brengen, dan krijgen wij een groot bedrag in India. Daarom doe ik zondag de deur collecte om dit project te helpen.

Julie kunnen via mijn bankrekening jullie gave overmaken of via de deurcollecte in de kerk geld in het mandje leggen.

Hierbij geef ik mijn naam & bank rekening nummer :

Naam : A.A JOSEPH, INBN: NL02 INGB 0662 6928 29.

Alvast heel veel dank!

Kapelaan Austin

Kerkdiensten



H. Johannes de Doperkerk - Limmel / Nazareth

Zondag 1 december 2024 – Eerste zondag van de advent

09.00 uur H. Mis bidden voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van alle bewoners van Limmel en Nazareth.

Zondag 8 december 2024 – Tweede zondag van de advent

09.00 uur H. Mis voor de parochie federatie Maastricht oost.

Zondag 15 december 2024 – Derde zondag van de advent

09.00 uur H. Mis voor Jan Huveneers en kleinzoon

Zondag 22 december 2024 - Vierde zondag van de advent

09:00 uur H. Mis voor Ouders Wouters-Swakhoven en kinderen, Jan Huveneers en kleinzoon en vrijwilligers van de kerk Limmel

Dinsdag 24 december 2024 - Kerstavondmis en Kerstnacht

18:30 uur Nachtmis van Kerstmis.

H. Mis voor alle inwoners van onze de parochies.

Woensdag 25 december – Hoogfeest van Kerstmis.

GEBOORTE VAN JEZUS – KERSTMIS

09.00 uur H. Mis voor alle kinderen van onze parochie

Zondag 29 december - Heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef

09.00 uur H. Mis Voor de eenheid van de kerk

Bankrekening: Parochie Johannes de Doper:

NL 91 RBRB 098.29.12.587

Parochiecentrum : Parochiebureau Amby-Limmel-Nazareth

Amyberstraat Zuid 90A

6225 AJ Maastricht

Telefoon : 043-3520100

KAPELAAN AUSTIN : 06 – 87971327

PASTOR MATTIE JEUKENS OFM : 043 – 3634348

PRIESTERWACHTDIENST : 043 – 6314500