



't Kèrrebleedsje

geit euver 't spoor



PAROCHIE H. ANTONIUS VAN PADUA – NAZARETH PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER – LIMMEL

Pastorie / M. Jeukens: 043-363.43.48, Voltastraat 45, 6224 EK Maastricht
Kapelaan Austin: 06-87.97.13.27, Prof. Dumoulinstraat 1, 6224 BN Maastricht

Parochiecentrum: Edisonstraat 2, 6224 GK - Maastricht
Tel.: 043 - 363.43.48, b.g.g. in noodgeval 043 - 631.45.00
E-mail: administratie-olv@kpnmail.nl

Jaargang 21

nummer 8

augustus 2024

Sacramenten

1. Sacrament van het Doopsel

Het Sacrament van het Doopsel zet de weg open naar het Eeuwige Leven. Het Heilig Doopsel maakt het mogelijk de zes andere sacramenten van de kerk te ontvangen. Daarbij wordt de gedoopte ook lid van de Rooms-katholieke Kerk. Over het algemeen worden pasgeboren baby's na enkele weken gedoopt, maar ook volwassenen kunnen vragen om gedoopt te worden. De bediening van het Heilig Doopsel kan zowel binnen een Eucharistieviering plaatsvinden, als ook in een aparte doopviering. Doopvieringen worden gepland in overleg met de ouders en de pastoor of kapelaan.

Tijdens de Doop wordt er water uit de doopvont over je hoofd gegoten. Daarna word je gezalfd met Chrisma, een geurige olie die door de bisschop is gewijd. Tijdens de doopviering wordt de doopkaars aangestoken aan de Paaskaars.

2. Sacrament van de heilige Eucharistie: de eerste Heilige Communie

'Eucharistie' komt uit het Grieks en betekent dankbaarheid. Jezus vierde met zijn leerlingen de Eucharistie op de avond voor zijn lijden en sterven (het Laatste Avondmaal). Hij brak het brood en

deelde het met zijn leerlingen. Daarna deed Hij ook de wijn met hen. Hij vroeg om dit te blijven doen om aan Hem te denken. Tijdens een Eucharistieviering doen we wat Jezus van ons gevraagd heeft. We danken voor al het goede dat we krijgen en we bidden om kracht voor onszelf en voor mensen die dat nodig hebben. De eerste keer dat je deelneemt aan de Eucharistie is heel speciaal. We noemen dat je eerste Heilige Communie. Daarna kun je tijdens iedere Eucharistieviering de Heilige Communie ontvangen.

3. Sacrament van het Vormsel

Basisschoolleerlingen van groep 8 gaan na hun basisschool een grote stap zetten in de richting van volwassenheid. Volgend schooljaar komt de overstap naar een nieuwe school, het voortgezet onderwijs. Maar voor het zover is komt er eerst nog een andere belangrijke stap in het leven van uw kind: de voorbereiding voor het Sacrament van het Heilig Vormsel.

Vaak zijn de kinderen jaren geleden al gedoopt, nu is het de beurt aan henzelf om dit doopsel te versterken. Om de grootste reis van het leven te gaan maken: de reis van het geloof. In het Vormsel worden ze volwassen gelovigen, gesterkt door de Heilige Geest om verder – meer zelfstandig – op weg te gaan in het leven.

In juni kunnen kinderen vanaf groep 8 het Vormsel ontvangen. De vormselvoorbereiding begint al in het najaar.

Viering van de Eerste communie en het Vormsel:

In 30 november dit jaar 2024 zal het Vormsel toegediend worden. In 29 mei volgende jaar 2025 zal de Eerste Communie uitgereikt worden. Kinderen moeten enigszins kunnen lezen en schrijven om de voorbereiding te kunnen volgen. Die viering kan wel plaatsvinden afhankelijk van de ouders in de parochie Heilige Johannes de doperkerk in Limmel en OLV Lourdeskerk in Wittevrouwveld. Aanmelding: Pastorie Lourdeskerk, Voltastraat 45, 6224 EK Maastricht. Telefoon : 0687971327. E-mail : arockiaaustin10@gmail.com. **Kapelaan Arockia Austin**

Mgr. Ron van den Hout nieuwe bisschop van Roermond

ROERMOND - Mgr. dr. C.F.M. (Ron) van den Hout wordt de nieuwe bisschop van het bisdom Roermond. Mgr. Van den Hout is nu nog bisschop van Groningen-Leeuwarden. Paus Franciscus heeft hem

met ingang van 21 juni 2024 benoemd tot opvolger van de eind vorig jaar overleden Mgr. Harrie Smeets en tot 25e bisschop op de zetel van Roermond. Omdat Mgr. Van den Hout al bisschop is, hoeft er geen bisschopswijding meer plaats te vinden. Wel zal hij tijdens een pontificale viering op 24 augustus in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond de bisschopszetel in bezit nemen. Vanaf dat moment neemt hij officieel het bestuur van het bisdom Roermond over.

Afkomst

Mgr. Cornelis Franciscus Maria (Ron) van den Hout is op 11 november 1964 geboren in Tilburg als oudste in een Brabants gezin van drie kinderen. Hij groeide op in Diessen, een dorp in de huidige gemeente Hilvarenbeek ten zuiden van Tilburg. Afkomstig uit een familie met een agrarische achtergrond koos Mgr. Van den Hout aanvankelijk voor een studie aan de Hogere Tuinbouwschool in 's-Hertogenbosch. Na het afronden van deze opleiding besloot hij een andere weg in te slaan en gehoor te geven aan zijn priesterroeping. Van 1987 tot 1993 volgde hij de priesteropleiding aan het Sint-Janscentrum in 's-Hertogenbosch. Op 5 juni 1993 werd hij tot priester gewijd. Daarna werkte hij nog een jaar als kapelaan in zijn stageparochie in Helmond.

Studie

Van 1994 tot 1997 studeerde Mgr. Van den Hout Bijbelse Theologie aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana in Rome en behaalde hij een licentiaat in het Oude Testament. Terug in het bisdom van 's-Hertogenbosch werkte hij als pastoor van Drunen-Elshout en de Bommelerwaard, als deken van het dekenaat Heusden-Waalwijk-Zaltbommel (2009-2012). Tegelijkertijd werkte hij aan een dissertatie die in 2009 aan de Radboud Universiteit Nijmegen werd verdedigd. Vanaf 2012 tot 2017 was Mgr. Van den Hout vicaris-generaal van het bisdom van 's-Hertogenbosch. Ook gaf hij les aan diverse priesteropleidingen, waaronder het grootseminarie Rolduc in Kerkrade, waar hij zes jaar docent Oude Testament was. Op 1 april 2017 werd Mgr. Van den Hout benoemd tot bisschop van Groningen-Leeuwarden. Hij koos toen voor de wapenspreuk 'In exilio spes' (In ballingschap is er hoop).

Welkom

Diocesaan administrator Mgr. Rene Maessen en hulpbisschop Mgr. Everard de Jong zijn zeer verheugd met de benoeming van Mgr. Van den Hout en heten hem mede namens het kathedraal kapittel en de medewerkers van het bisdom Roermond van harte welkom in Limburg. Zij zijn ervan overtuigd dat hij een waardige opvolger zal zijn van de helaas veel te vroeg overleden Mgr. Smeets. We zijn blij dat ons gebed is verhoord en dat wij in Mgr. Van den Hout een waardige opvolger van Mgr. Harrie Smeets in ons bisdom mogen verwelkomen. Mede namens hulpbisschop Mgr. Everard de Jong en het kathedraal kapittel van ons bisdom vraag om Mgr. Van den Hout een warm welkom in ons bisdom te geven en hem met uw gebed van harte te ondersteunen bij de taak die hem wacht. De zetel door Mgr. Van den Hout op zaterdag 24 augustus aanstaande.

Kerkdiensten



H. Johannes de Doperkerk - Limmel / Nazareth

Zondag 4 augustus 2024 – 18^{de} zondag door het jaar

09.00 uur H. Mis Bidden wij voor onze families, vrienden en bekenden.

Zondag 11 augustus 2024 – 19^{de} zondag door het jaar

09.00 uur H. Mis voor de parochie federatie Maastricht oost en alle vakantie mensen

Zondag 18 augustus 2024 – 20^{de} zondag door het jaar

09.00 uur H. Mis voor Jan Huveneers en kleinzoon en alle overledenen van onze parochie

Zondag 25 augustus 2024 – 21^{de} zondag door het jaar

09:00 uur H. Mis voor alle zieke mensen thuis, in ziekenhuis en verpleeghuizen.

Bankrekening: Parochie Johannes de Doper:
NL 91 RBRB 098.29.12.587

Parochiecentrum : Edisonstraat 2, 6224 GK
Maastricht.

Tel.: 043 362 52 78

PASTOR MATTIE JEUKENS OFM : 043 – 3634348

KAPELAAN AUSTIN : 06 – 87971327

PRIESTERWACHTDIENST : 043 – 6314500