



't Kèrrebleedsje

geit euver 't spoor



PAROCHIE H. ANTONIUS VAN PADUA – NAZARETH
PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER – LIMMEL

Pastorie / M. Jeukens: 043-363.43.48, Voltastraat 45, 6224 EK Maastricht
Kapelaan Austin: 06-87.97.13.27, Prof. Dumoulinstraat 1, 6224 BN Maastricht

Parochiecentrum: Edisonstraat 2, 6224 GK - Maastricht
Tel.: 043 - 363.43.48, b.g.g. in noodgeval 043 - 631.45.00
E-mail: administratie-olv@kpnmail.nl

Jaargang 20 nummer 5

Mei 2023

Meimaand – Mariamaand

De Meimaand is traditioneel de maand waarin Maria centraal staat. Het is bekend dat Maria binnen de Katholieke kerk een belangrijke plaats inneemt. De verering, en de belangrijkheid van haar, komen in diverse liturgische feesten tot uiting. Ook vieren we in de maand mei moederdag.

Mei is in de Katholieke Kerk de Mariamaand. De Romeinen noemden de meimaand naar de moedergodin Maria. In de Middeleeuwen ontstond in Italië het gebruik om mei toe te wijden aan Maria, de Moeder Gods. Naast tientallen feestdagen waarop een aspect of een gebeurtenis uit het leven van Maria wordt gevierd, heeft de Katholieke Kerk ook twee maanden aan de Moeder Gods toegewijd: mei en oktober. De meimaand is bij

uitstek de Mariamaand; oktober is de maand van de rozenkrans, de eeuwenoude oefening van het 150 maal herhalen van het Mariagebed het Weesgegroot.

Bedevaarten:

Parochies besteden in de meimaand extra aandacht aan de devotie tot Maria. Dat gebeurt door het organiseren van rozenkranssessies, een bloemen- en kaarsenhulde bij Mariabeelden, het houden van Mariaprocessies en het organiseren van bedevaarten naar Mariaoord. De meimaand wordt afgesloten op 31 mei, het feest van Maria Visitatie. Dit jaar gaan wij speciaal in de meimaand naar Banneux. Het is een heel bijzondere plaats in België.

Bedevaart naar Banneux 2023



Het bedevaartsoord ontstond nadat de twaalfjarige Mariette Beco verklaarde dat Maria haar tussen 15 januari en 2 maart 1933 acht keer was verschenen en dat Maria zich toen de Vierge des Pauvres ("Maagd van de Armen") had genoemd.

Elk jaar gaan

honderdduizenden pelgrims, alleen of in groepen, op bedevaart, vooral tijdens Triduüms van de zieken, om Onze Lieve Vrouw hun armoede, hun lijden, hun verdriet, hun zoeken toe te vertrouwen. Ze gaan om te vertrouwen op de Moeder van de Verlosser en om hun vertrouwen en hun hoop uit te drukken in Hem die de Bron is van alle genade, Jezus Christus.

Banneux is een mooie bedevaartsplaats, waar verschillende mooie kapellen zijn, maar waar je, zoals dat op een goede bedevaartsplek ook hoort, goed kunt bidden en een wandelingetje kunt maken. Wij gaan op Zaterdag 20 mei 2023, wij vertrekken om ongeveer vanaf 8:30 uur (meerdere opstapplaatsen, u krijgt bericht) en wij komen terug rond 17.00 uur naar Maastricht. Het Prijskaartje is € 20,- per persoon voor de bus en het boekje. Het programma is om 11.00 uur bijwonen van de Nederlandstalige Mis. Daarna is er tijd voor een lunch (op eigen kosten) en vrije tijd om even te wandelen. Rond 15.00 uur Lof en ziekenzegening eindigend met het bidden van de rozenkrans en daarna keren we huiswaarts. De inschrijving met de betaling uiterlijk 10 mei! in de brievenbus op de pastorie Voltastraat 45, via kapelaan Austin of in de kerk na de Mis op zondagmorgen.

Contact: Kapelaan Austin – arockiaaustin10@gmail.com of telefoon 0687971327.

Kapelaan Austin

Maria –Koningin des hemels.

Maria, die zelf van “beneden” gekomen is;

Maria bij wie God in de wereld gekomen is;

Maria, die als eerste begrepen en bevestigd heeft,

wat in de ogen van God echte waardigheid en heerlijkheid zijn.

Zij had begrepen waar de hemel is.

De hemel is daar waar God is.

Maria –Koningin des hemels.

Kerkdiensten



H. Johannes de Doperkerk - Limmel / Nazareth

Zondag 7 mei 2023 – Vijfde zondag van Pasen

09.00 uur H. Mis Bidden wij voor de slachtoffers van de verschrikkelijke aardbeving in Turkije en Syrië. Voor hun families, vrienden en bekenden.

Zondag 14 mei 2023 – Zesde zondag van Pasen (Moederdag)

09.00 uur H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van alle bewoners van Limmel en Nazareth.

Zondag 21 mei 2023 – Zevende zondag van Pasen

09:00 uur H. Mis voor Jan Huveneers en kleinzoon en voor de overledenen van onze parochianen.

Zondag 28 mei 2023 – Pinksteren

09:00 uur H. Mis voor alle zieken en voor allen die ons dierbaar zijn en voor vrede in de wereld

Bankrekening: Parochie Johannes de Doper:
NL 91 RBRB 098.29.12.587

Parochiecentrum : Edisonstraat 2, 6224 GK
Maastricht.

Tel.: 043 362 52 78

PASTOR MATTIE JEUKENS OFM : 043 – 3634348

KAPELAAN AUSTIN : 06 – 87971327

PRIESTERWACHTDIENST : 043 – 6314500