



't Kèrrebleedsje

geit euver 't spoor



PAROCHIE H. ANTONIUS VAN PADUA – NAZARETH
PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER – LIMMEL

Pastoor P. Horsch: 06 - 123 26 463

Pastorie: Kerkstraat 8, 6223 BK - Maastricht-Borgharen

Secretariaat: Kerkstraat 6, 6223 BK - Maastricht-Borgharen

Tel.: 043 - 363 29 67, b.g.g. in noodgeval 043 - 631 45 00

E-mail: secretariaat@parochieborgharen.nl

www.parochieborgharen.nl

Jaargang 16 nummer 7

juli 2022

Wie gaat er mee naar Kevelaer ?

Op **woensdag 17 augustus** 2022 gaan we met bussen naar Kevelaer (Duitsland).

U kunt zich uiterlijk tot dinsdag 2 augustus opgeven.

Betalen kunt u bij het parochiesecretariaat van Borgharen (Kerkstraat 6).

Aanmelden kan ook via tel.: 043-363.29.67 of e-mail: secretariaat@parochieborgharen.nl

Het parochiesecretariaat is bereikbaar op dinsdag- en vrijdagmiddag tussen 13.30 en 16.30 uur.

U kunt ook contact opnemen met Jo Boetsen, Kemenadeplein 24 A te Nazareth.

Opstapplaatsen:

Kapelaan Lochtmanhuis Limmel om 08.45 uur

Kermisterrein Borgharen om 09.00 uur

Kermisterrein Itteren om 09.15 uur

Kosten: € 20,00 per persoon



De geschiedenis van Kevelaer in het kort



Het Duitse plaatsje Kevelaer (vlak over de grens bij Venlo) is al eeuwenlang een bekend Mariabedevoortsoord. Al sinds 1642 wordt er in deze plaats een wonderbaarlijke genadeprent (een ets) van de Maagd Maria vereerd. Deze afbeelding staat bekend als de 'Consolatrix Afflictorum': de 'Troosteres van de bedroefden'.

Handelsreiziger Hendrick Busman was in 1641 op weg van Weeze naar Geldern en bad bij een wegkruis op een kruising

vlakbij het gehucht Kevelaer, toen hij tot tweemaal toe een oproep van Maria hoorde: "Op deze plek moet je voor mij een kapelletje bouwen!" Busman schoof de gedachte om aan die oproep gehoor te geven eerst voor zich uit, ook al omdat hij arm was. Maar enkele maanden later kreeg zijn vrouw Michel een droom: Temidden van een groot stralend licht stond een kapelletje waarin een prentje was aangebracht dat zij enige tijd eerder in de handen van twee soldaten gezien had. Ze hadden twee papieren prentjes van Onze Lieve Vrouw van Luxemburg bij zich. Zij wilden ze verkopen, maar de vraagprijs was voor haar te hoog.

Het visioen van zijn vrouw gaf Busman de doorslag om aan de oproep van Maria nu wel gehoor te geven. Zijn vrouw zocht en vond de soldaten, maar die hadden de prentjes aan hun luitenant gegeven. Uiteindelijk kreeg ze er een van hem. Het prentje werd eerst in Geldern bewaard en toen het kapelletje in 1642 gereed was, werd het in de maand mei van dat jaar daar naartoe overgebracht.

Al spoedig kwamen de pelgrims van alle kanten. Het kapelletje was natuurlijk niet op zoveel mensen berekend; daarom werd niet lang daarna als pelgrimskerk de Kaarsenkapel gebouwd (± 1644).

In 1654 werd over het kleine kapelletje heen de zeshoekige Genadekapel gebouwd, naar het voorbeeld van Scherpenheuvel in Vlaams-Brabant.

In de negentiende eeuw werd de grote Mariakerk gebouwd, die in 1923 tot basiliek werd verheven.

Kerkdiensten

H. Johannes de Doperkerk – Limmel / Nazareth

- Zondag** **26 juni 2022** – *13e Zondag door het jaar*
09.00 u **H. Mis** voor het geestelijk en tijdelijk
welzijn van alle bewoners van Limmel op
voorspraak van de H. Johannes de Doper
- Zondag** **3 juli 2022** – *14e Zondag door het jaar*
09.00 u **H. Mis** voor Jan Huveneers en kleinzoon
- Zondag** **10 juli 2022** – *15e Zondag door het jaar*
09.00 u **H. Mis** voor pastoor Mulkens
- Zondag** **17 juli 2022** – *16e Zondag door het jaar*
09.00 u **H. Mis** voor alleenstaande moeders die het moeilijk
hebben
- Zondag** **24 juli 2022** – *17e Zondag door het jaar*
09.00 u **H. Mis** voor toekomstperspectief voor werkelozen
- Zondag** **31 juli 2022** – *18e Zondag door het jaar*
09.00 u **H. Mis** voor hulp voor gebroken gezinnen die
het ook nog financieel zwaar hebben
- Zondag** **7 augustus 2022** – *19e Zondag door het jaar*
09.00 u **H. Mis** voor Jan Huveneers en kleinzoon



**Opgeven misintenties voor het volgende parochiebladje:
Uiterlijk vrijdag 15 juli 2022**

Bankrekening: Parochie Johannes de Doper,
Regiobanknr. NL 91 RBRB 098.29.12.587

Lees De Sleutel, Clavis of wekelijkse nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het kerkelijke nieuws

Een overplaatsing van een pastoor, een bezoek van de bisschop, nieuwe pastorale projecten: in de Limburgse kerk is elke week wel wat nieuws te melden. Wilt u op de hoogte blijven? Het bisdom Roermond biedt verschillende mogelijkheden om het kerkelijke nieuws te volgen:



Wekelijkse



het bisdom.

nieuwsbrief:

Elke vrijdag gratis het laatste kerkelijke nieuws van het bisdom in uw mailbox.

Clavis:

Maandelijks gratis online magazine met nieuws en achtergronden over ontwikkelingen in

De Sleutel:

Kleurrijk kwartaalblad over geloof en leven in Limburg (abonnement: € 29 per jaar).

Bezinning op het Woord:

Geen gewoon nieuws maar het Goede Nieuws: inleidingen op de liturgie van elke dag (abonnement € 27 per jaar)

Aanmelden kan via www.bisdrom-roermond.nl of mail naar info@bisdrom-roermond.nl



A decorative graphic consisting of overlapping blue shapes, including a solid blue triangle and a lighter blue trapezoid, positioned to the left of the text.

PAROCHIEBUREAUKERKSTRAAT 6,
BORGHARENDINSDAG EN VRIJDAG 13.30 - 17.00
UUR 043 – 363.29.67
PASTOOR P. HORSCH06 – 123.26.463
PRIESTERWACHTDIENST043 – 631.45.00