

**De kerk is dagelijks, behalve op de zondagen, geopend vanaf 12.00 uur.
Op de zondagen vanaf 09.30 uur.**

Tijdens het octaaf pelgrimstreffen in het parochiezaaltje (rechtsachter) de kerk) op wekdagen vanaf 13.30 uur en op zondag vanaf 11.30 uur met koffie en vlaai.

Ook zijn bij de kerk religieuze artikelen te koop.

Wij vertrouwen erop dat in deze jachtige en zenuwslopende tijd velen stilte en rust zullen zoeken op voorspraak van de H. Cornelius in Borgharen.

*Wij nodigen U uit om met ons de verering van de H. Cornelius in Borgharen mee in stand te houden.
U kunt dit doen door als pelgrim naar de H. Cornelius te komen en door bij te dragen aan de instandhouding van onze bedevaartkerk.*

Parochie H. Cornelius Borgharen
Kerkstraat 8
6223 BK Maastricht.
tel. 043-3632967

E-mail: secretariaat@parochieborgharen.nl
<http://www.parochieborgharen.nl>

Parochieel team.

(Borgharen, Ifteren, Limmel en Nazareth)

Pastoor:

P.F.G. Backus

Ondersteuning/Advisering:

Mevr. M. Plompen.

Banken:

Regiobank NL 94 RBRB 095.45.19.760

Onderhoudsfonds NL 51 RBRB 098.27.53.063.

Broederschap van de H. Cornelius
Kerkstraat 8
6223 BK Borgharen
Bank: NL 94 RBRB 095.45.19.760

Algemene informatie.

De H. Cornelius werd in 251 tot bisschop van Rome gekozen. Hij was onwankelbaar in het geloof en bekend om zijn inzet voor de Kerk. Op moedige wijze bestuurde hij de Kerk gedurende 15 maanden. De toenmalige keizer kon het lichtend voorbeeld van paus Cornelius niet verdragen en liet hem in 253 de marteldood sterven. Van deze paus is bekend dat hij de vrouw van zijn bewaker genas van haar zenuw-ziekte en daarom ook wordt hij vereerd als patroon tegen onrust, vallende ziekte, stuipen, zenuwlijden en overspannenheid/stress. Vanwege de hoorn die hij in zijn hand houdt wordt hij ook vereerd als patroon van het hoornvee. Maar deze hoorn, bron van genade, kan ook wijzen op het water dat men zenuwzieken te drinken gaf en dat gezegend was met de relikwie van de H. Cornelius.

De verering van de H. Cornelius is via Korneliumunster bij Aken naar onze streken gekomen. Naar Borgharen vermoedelijk in de Middeleeuwen. Bronnen wijzen op de tijd omstreeks 1275. Zeker is dat de verering in Borgharen bestaat vanaf 1773. De relik van de H. Cornelius is geauthentificeerd op 9 augustus 1773

De plaats Borgharen, met zijn kasteel, wordt voor het eerst genoemd in 1178. Door de versterkte oversteekplaats aan de Maas werd Martinus de patroon van de kerk en de gemeente Borgharen. Vanaf 1979 is de kerk toegewijd aan de H. Cornelius. Een eerste vermelding van de kerk vinden we in 1441. De huidige kerk is gebouwd in 1886. Bekend zijn een aantal glas in loodramen van François Nicolas uit de tweede helft van de negentiende eeuw, de hardstenen doopvont uit de 15e eeuw, 2 luidklokken uit 1699 en enkele zilveren liturgische voorwerpen. De toren van de kerk is vanaf 2002 Provinciaal Monument.

Landelijke bekendheid heeft Borgharen ook door het regelmatig buiten haar oevers treden van de Maas. Verder mag vermeld worden dat Borgharen landelijk gelegen is aan een mooie fietsroute. Bezienswaardig zijn de kerk, het kasteel, de kasteelhoeve, de Wiegershof, de Maaswerken en verschillende oude gevels. Er is gelegenheid voor bed en

breakfast. Ook het kerkdorp Ifteren is een bezoek waard.

PROGRAMMA HAARDERGAANK

2019

*Viering van het octaaf
ter ere van de
H. Cornelius
te Borgharen bij Maastricht
15 t/m 22 september 2019 .*



“Gods liefde kent geen grenzen”

De septembermaand -- Corneliusmaand.
Iedere zondagmiddag is het heiligdom geopend tot 17.00 uur voor het persoonlijk vereren van de relik van de H. Cornelius in het borstbeeld.

PROGRAMMA CORNELIUSOCTAAF 2019.

ZATERDAG 14 SEPTEMBER 2019

Onze Lieve Vrouw van Smarten
Vredesweek 15 tot en met 23 september 2019
19.00 uur H. Mis t.e.v. H. Cornelius
Koor: Kerkelijk zangkoor Ifteren.

ZONDAG 15 SEPTEMBER 2019

10.00 uur. HAARDERGAANK

Vertrek vanaf de **Mariakapel**.
Aansluitend Plechtige Hoogmis.
Mannenkoor Maastricht -Borgharen
(St. Gregorius 1902).
Celebrant: Mgr. W. van Rens,
Deken van Sittard

MAANAG 16 SEPTEMBER 2019.

STERFDAG van ST. CORNELIUS (253)..

09.30 uur. Kerk open.
15.00 uur. H. Mis t.e.v. H. Cornelius
19.00 uur Gezongen Pelgrims mis
Celebrant: pastoor P. Backus.
Koor: Kerkelijk Zangkoor Limmel

: DINSDAG 17 SEPTEMBER 2019.

13.00 uur. Kerk open.
15.00 uur. Gebedsdienst en ziekenzegening
19.00 uur Pelgrims mis met orgelspel.
Celebrant: em. pastoor Schafrad

WOENSDAG 18 SEPTEMBER 2019.

12.00 uur. Kerk open.
15.00 uur. Gebedsdienst/middaggebed.
19.00 uur. pelgrims mis met orgelspel
Celebrant: Kapelaan M. Bodden

DONDERDAG 19 SEPTEMBER 2019.

20.30 uur. Lichtprocessie en bidtocht door
Borgharen voor vrede en verzoening en als
demonstratie tegen zinloos geweld vanaf de
Mariakapel naar de kerk,
waar H. Mis met meditatie.
Celebrant: Z.E.H. P. Backus –pastoor.

VRIJDAG 20 SEPTEMBER 2019.

15.00 uur. Kruisweg en overweging.
Sluiting met gebed tot de H. Cornelius en
vereren van de reliek.
19.00 H. Mis met Orgelspel

Zaterdag 21 september 2019.

19.00 uur. H. Mis met orgelspel
Celebrant: H.E.H. J. Dautz enberg
Deken van Maastricht
Opluistering: orgelspel.

Zondag 22 september 2019.

10.30 uur Sluitingsviering
Tevens viering van 130^e verjaardag van
de kerkwijding van het heiligdom/kerk
van de H. Cornelius en van het zilveren
Priesterfeest van de pastoor.
Hoofdcelebrant: pastoor P. Backus.
Koor: Mestreechs Gelegenheidskoer

Einde van dit octaaf.

elke dag tussen 13.00 uur en 18.00 uur na de
diensten en op de **volle uren** zegen en vereren van
de reliek van de H. Cornelius. Verder is er van 14.00
tot 17.00 uur gelegenheid tot stille aanbidding in de
dagkapel.

Ook is er gelegenheid om het Sacrament van
Boete en vergeving te ontvangen
en voor een persoonlijk gesprek.
Door de dag zal de pastoor regelmatig aanwezig zijn
voor gesprek en ontmoeting met de pelgrims in het
parochiezaaltje.

Haardergaank en Corneliusoctaaf
2020
van 13 tot en met 20 september
2020.

Opening zondag 13 september 2020.
Haardergaank zondag 13 september 2020.
Feestdag H. Cornelius woensdag 16 september 2020
Lichtprocessie donderdag 17 september 2020
Sluiting zondag 20 september 2020

(Wijzigingen voorbehouden).



Gedurende het gehele Octaaf, tevens Noveen, is er